

Athene, verloren in de tijd

PETER VAN TUIJL

De huidige troosteloze winkelstraten in hartje Athene behoorden ooit tot de meeste dure en prestigieuze ter wereld. Veel winkels zijn nu gesloten, nergens een pui zonder graffiti en bedelaars zitten of liggen naast de entree. De allure van het vroegere Athene heeft plaats gemaakt voor zichtbare armoede en treurnis. Het kan ook niet anders als de salarissen in enkele jaren gemiddeld daalde met 35% en de koopkracht voor heel veel mensen gehalveerd werd. Neem daarbij de slechte sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg en het failliet van Athene wordt daarmee gekenschetst. Het antieke bouwwerk, de Akropolis, is in velerlei opzichten het symbool van de glorie van weleer. De renovatie hiervan is in volle gang. Hopelijk zal de weg naar herstel van de Griekse samenleving hiermee gelijke tred gaan houden.

Peter van Tuijl maakte recent het boek 'Athens, lost in time' waarin de sfeer in het huidige Athene getoond wordt. Een aantal foto's is in deze expositie opgenomen.



hairdresser and washing machine for homeless people, Athene 2018



Mrs. Aglea on the Kotza Square, Athene 2018

expositie van het Oostgelders Foto Collectief in FOTO21 te Bredevoort
van 11 november t/m 30 december

't Zand 21 te Bredevoort
open woensdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur
gratis entree